



Belangstellende:

Wàt zegt U? Dat is toch niet wáár?

**Vereeniging
„Tehuizen voor
schoolgaande
kinderen“:**

Ja, dat is zoo: als die kinderen uit school thuis komen, vinden ze hun moeder niet, want die is uit werken. Vader is dood.

Belangst.

En . . . waar blijven ze dan?

Vereen. T. v. S. K.

Wie zou 't precies kunnen zeggen? Op de trap, op straat, overal en . . . nergens. U begrijpt, zonder eenig toezicht . . . ze verzuimen dan natuurlijk ook de school nog vaak en komen tot allerlei kwaad.

B. Stumperds. Wat moet daarvan terecht komen!

V. T. Daar kàn niets van terecht komen. En denk dan eens aan de slecht aangelegden. Tenzij . . . ,

B. Tenzij . . . ?

V. T. Tenzij ze tot de 48 gelukkigen behooren.

B. Hoe bedoelt U, acht en veertig gelukkigen?

V. T. Dat wij ze opvoeden in één van onze Tehuizen. Zij zijn daar tot een gezin vereenigd, jongens en meisjes, tot moeder 's avonds thuis is. Om 12 uur een warm maal, om 4 uur boterhammen met melk. Daarna huiselijke bezigheden, spel, handenarbeid, lezen, handwerken.

B. Prachtig. Dat is een zegen. Wat een geluk voor die kinderen! Acht en veertig, zegt U . . . maar er zijn er toch veel meer . . . ?

V. T. O, ja, en véél meer, want van alle gezindten zijn er bij ons. Maar meer kunnen we er nog niet hebben, daar er nog maar twee Tehuizen zijn; één: Nicolaas

*) Cliché welwillend afgestaan door Boon's Magazijn.